

“Niemand komt tekort waar het brood gedeeld wordt

Het Platform Raad van Kerken staat in een traditie van bijna vijftig jaar in Dordrecht. De kerndoelstelling is altijd gelijk gebleven: mensen uit verschillende kerkelijke richtingen met elkaar in contact brengen. Daarnaast wil het Platform de zichtbaarheid van de kerken in de samenleving bevorderen en ontwikkelingen in stad en samenleving onder de aandacht van de kerken brengen.

Toen de Koning aankondigde 27 april Koningsdag in Dordrecht te willen vieren, zijn we direct met de kerken in beraad gegaan. De kerken in de binnenstad besloten gastvrij de deuren te openen voor het oranjepubliek en mensen de mogelijkheid te geven in de kerk het bezoek van de Koning te volgen.

Daarnaast kwam al snel het idee iets met brood te doen. Dat werd het **Dordts Koningsbrood**. Een speciaal ontwikkeld oranjebrood, in de vorm van een bloem, om te breken en te delen. Buiten Dordrecht wordt het ook gebakken. Het is een feestelijk en smaakvol brood, bijzonder geschikt om Koningsdag mee te vieren. Bij de deelnemende kerken kunt u het brood proeven en ook elders in de stad wordt deze dagen het Koningsbrood gedeeld.

In de Bijbel staan veel verhalen over brood. Het heeft een belangrijke symbolische betekenis. Daarbij denken we ook aan onze Hemelse Koning Jezus Christus. De Bijbel noemt Hem het Brood des Levens. Het delen van het brood staat symbool voor wat we als kerken graag willen. We delen onze tijd, onze aandacht en onze overvloed met anderen.

De kerken hebben door de eeuwen heen altijd een belangrijke sociale en maatschappelijke rol gespeeld. Het Platform Raad van Kerken wil dat blijven bevorderen. Daarom is ervoor gekozen met de opbrengst van het Koningsbrood een goed doel te ondersteunen, stichting Leergeld Drechtsteden, die alle kinderen die in armoede leven een toekomst wil geven. Niemand komt tekort, waar 't brood gedeeld wordt. Hans Berrevoets (voorzitter Platform Raad van Kerken)

contactgegevens deelnemers Dordt Open Kerk

**platform Raad van Kerken
Dordrecht**
www.rvkdordrecht.nl
rvkdordrecht@gmail.com

**Commissie Dordts
Koningsbrood**
dordts.koningsbrood@gmail.com

Grote Kerk
Lange Geldersekafe 2
www.grotekerk-dordrecht.nl

Augustijnenkerk
Voorstraat 216
www.augustijnenkerk.nl

Oud Katholieke kerk
Voorstraat 120
www.dordrecht.okkn.nl

Trinitatiskapel
Vriesestraat 20
www.luthersdordrecht.nl
www.indekosterij.nl

Kruiskerk
Vrieseweg 64
www.baptisten-dordrecht.nl

Immanuël
Lange Breestraat 24
www.immanuel-dordrecht.nl

Bonfire
Wijnstraat 117
www.bonfiredordrecht.nl

VanAlleTijden
Grotekerkstbuurt 44
www.vanalletijden.com

Hope Alive Band
www.hopealive.nl

DORDT OPEN KERK

25|26|27 APRIL



www.dordtopenkerk.nl



START route Koning

Plattegrond deelnemende kerken

Bonfire



Vrijdag 10:00-17:30
Zaterdag 10:00-17:30
Zondag 10:00-17:30
Koningsdag 9:00-18:00

Vintageshop, plaats om te lunchen of koffie te drinken. U kunt ook om gebed vragen. Op grote TV-schermen is het bezoek van de koning live te volgen.



Grote Kerk



Vrijdag 12:30-16:00
Zondag 10:00 Kerkdienst
Koningsdag 13:00-16:30

Op Koningsdag bezoekt de koninklijke familie de kerk. U kunt het programma vanaf ca. 11.50u volgen in de live-uitzending op TV.



Immanuël



Zondag 9:30 Kerkdienst
12:30 Open Maaltijd

Iedereen die wil is van harte welkom om gratis mee te eten.



Van AlleTijden



Vrijdag 10:00-17:00
Zaterdag 10:00-17:00
Koningsdag ca. 12:30-17:00

Vintagewinkel met kapel. Dit keer in het thema "De Koning komt". Ook welkom voor koffie met wafel of een eenvoudige lunch. Zaterdag vanaf 13:00 live muziek met Ronald van der Schelde en Timon Fieggen (officiële presentatie broodlied)



Hope Alive Band



Koningsdag 14:00-17:00

Straatoptreden met praise-muziek ter hoogte van beeld Albert Kuyp



Oud-Katholieke kerk



Zaterdag 12:00-17:00
Zondag 10:30 Eucharistie
13:00-17:00
Koningsdag 10:00-17:00

Open voor bezichtiging, een kaarsje branden of even zitten. Vragen? Onze vrijwilligers staan u graag te woord.



Augustijnenkerk



Zaterdag 11:00-17:00
Zondag 9:30 Kerkdienst
13:00-16:00
Koningsdag 13:00-17:00

Zaterdag start met een programma voor de kinderen. Zaterdag 14:30 Orgelconcert met Johan Verzendael
Zondag en Koningsdag: Sing-in met vaderlandse liederen op het orgel.



Trinitatiskapel



Vrijdag 10:00-17:00
Zaterdag 10:00-17:00
Zondag 10:00 Kerkdienst
13:00-17:00
Koningsdag 6:00-18:00

Expositie Juliana, de Verzoenende Koningin (organisatie: Julianakerk).
Zaterdag 14u en 16u lenteconcert Toonkunstkoor. Op Koningsdag vanaf 10u gratis toegankelijk muzikaal programma met om 14u concert van het Drechtsteden Bachkoor.



Kruiskerk



Zondag 10:00 Kerkdienst
Koningsdag 9:00-17:00

De kerk is open voor bezichtiging en u bent welkom voor een kopje koffie. Wie wil kan het koninklijk bezoek live volgen op TV-scherm.

